

't Leesplenske

Tekst: Thieu Sijbers

Muziek: Thieu Sijbers

Op veul momente in oew lève, gô-de in gedachte t'rug, duuzend dinge kom-de tege, want d'n tijd gô razend vlug
Alles lijk zo kort geleje ,of 't gist're is gebeurd: vat hoe gèvrur 't uurst nôr school gongt en 't is krek of ge 't wir hurt

Aap, roos, zeef, muur, voet, neus, lam, Gijs, riem ,muis, ei, juk, Jet, wip, does, hok, bok, kous

Hoe ge schreeft oew uurste letters nog mî bibberige haand, mi oew pen stijf in oew vingers en oew tong tusse oew taand
Liever gong-de mulders vange in de dikke buuke-heg es mî inkt te moete tobbe, dun umhog en dik umleg

Um oe schraol te lere reek'ne gong dè 't zuinigst op 'n lei, want dor hurde alleen 'n griffel en 'n verroeste sponsdoos bij
Wartoe zijn we hier op aarde , iet wè men al vruug oe vroeg, um alles op te lei te schrijve tot 't wir vier ure sloeg

Toen ge op 'nen dag vol glorie, de uurste gulp kreeg in oew broek, moeste um oewen trots te temp're op oew kniées in
den hoek

Ge zaat al gaauw vol pekelzonde ondanks vagevuur en hel, mer es de mester 't zo wilde, dreunde gè mee mîhil 't stel

Ôn de muur liep aalt 'n kiendje, 'n ravijn langs op 'n plaot,mer dor stond 'nen Engel aachter en dan kosdè echt gin kaod
Iedereen ha toen de klok rond, zo'n nen Engel ôn z'n zij, mer es ik m'n somme maakte, waar ie er diksentijd nie bij

Oh 'n werreld vol belofte lag nog vur oe diejen tijd, es vandaog ge gaot balansen, ben-deveul illusies kwijt
Eèn ding wit-te naw vort zeker: dè ge in 't leve evezeer jukke tege komt es roze out 't rijke van weleer