

De Heremeniej

Tekst: Thieu Sijbers

Muziek: Nico van de Wetering

Rije dik langs de weg bij mekaar, daor staon: de durpers want dao'luk gao-g-'t komme
Jong en ouwd is 'n lutske van hous af gegaon want 't is fist, heur daor gins slaon de tromme
De hermeniej kumt 'r aon, jao staok oew gepraot, um bewond'rend te zien en te heure
Want wordt nie d'n hartslag wè kwieker van maot es oew durp 'm mî zo-iet kan geure

**Es de hermeniej blaozend trekt dur de straot van ons eige klein durpke hinne
Dan krijgt m'nne hartslag 'n pittiger maot en 't neuriet en glimlaacht hier binne**

En achter 't vaon en de beum zie-de vier trommelslaogers d'r nummerke gève
Ze zijn nie zû mis en ze rof'le mî zwier elke maot vol mi sprank'lend lève
De vinnige en nippige stukskes ze gaon zo rap over 't vel van de tromme
Tussendur hurt me gonzend, de zwaor trom beslaon die bove alles wel out wit te komme

Zû recht es 'n kaors en in verrende pas lopt daor achter 'n rij muzikante
Ze wete ge heur 't op tuba of bas op piston en tromboon goewd van wante
D'n bas groot en rond um de schauwers gekrold, vult zwaor en diep alle gaote
De wange gespanne staon aalt wir gebold, um opnijt 'nne brobbel te laote

Ze tuut're en speule en schettere en slaon, 'nne wirwar van note en maote
Alle locht out d'r longe die sprèke ze aon um te blaoze dè 't galmt dur de straote
En rond 't hermenieke daor huppelt en zingt, d'r achter, d'r veur en d'r nève
't Jong volk, 't host en 't danst en 't springt in 'nne slinger vol herrie en lève