

Mer 't is nie waor

Tekst: Thieu Sijbers

Muziek: Nico van de Wetering

Op hil d'n blije wirreldboll is 't één groot fist van leut en lol

Welluk volk ge ok vat, drank en ète zat

Op elke plek heerst vree en rust 't leve is een lieve lust

Pure zaoligheid, oh mense wennen tijd

Mer 't is nie waor, nie waor

Want we gao-g- 't dik grof anders hier en daor

Nee 't is nie waor, nie waor

Zo- iet krijge we op ons wirreldje nie klaor

We lève vrij we lève blij onenigheid is 'r nie bij

Alles zit ons mee, volop pais en vree

Niks brengt ons oit nog van de wijs, we zijn wir t'rug in 't paradijs

Alles op en top, 't kan gewoon nie op

't Is inne werme vriendschapsband, gin onderscheid naor ras of stand

Op welk continent, ge ok reist of bent

Jao overal, 't is wezeluk waor, stao ieder vur 'n aander klaor

Zo is ons gedrag, elke nijen dag