

Lieke vur Rooi

Tekst: Thieu Sijbers

Muziek: Ad van de Wetering

Op dî plekske waar de Dommel dwers dur veld en weiye spuult

Hè'n geslachte nie te telle zich vanouds al thous gevuld

Leefde hier 'n simpel leve, deilde saome lief en leed

Mer deez'mense hebbe rolluk toen toch al van Rooi gezeed

Jao ons Rooi dè is 'n durp zo-es ik gin twidde ken

Ben 'r gruts op dè'k 'r woon en dè'k 'r goewd geworteld ben

Waar dî wirreldje ok hinne dreigt te dreije

't Moet al aorig gaon um men van Rooi te scheije

"nne Stoere ouwe torre staot 'r aon de Dommelkant

Kijkt beknopt al hil we iwwe wijd weg over 't Rooise land

Oh, es die 's kos vertelle hoe't hier vruger allemaol waar`

Hoop'luk zû-t ie 't mî ons ins zijn nauw we zinge mi mekaor

Overal waar ge gaot kuire zie-de Kannidasse staon

Dè ze heure bij ons landschap vuulde mi oew klompe aon

Nog zijn hoeke zat te vijne, schon van ligging en natuur

Zurg is um 't zo te hauwe nauw en op d'n lange duur

Jao 't blijft vur ons 'n plekske waar 't goewd te leve is

Waar 't heje mi 't verleje levesecht verwivve is

Waar d'n umgang mi mekaore van gemoed'lukheid nog gonst

'k Durf 'r gèir vur out te komme ik vein Rooi 't allerschonst