

## In d`eige taol

Tekst: Thieu Sijbers

Muziek :Thieu Sijbers

Ik trek langs durpe en langs steje, hier in Brabant gère rond  
'k Zing van naw en van 't verleje, 't wel en wee dè ik er vond  
En geworteld in deez` streke, haw ik er nog aalt ôn vast  
Um de taol te blijve sprèke die van hous out bè me past

Speule trekzak en gitaore simp`le accoorden, rijg ik daorop ôn mekaore simp`le woorde

Groeit er 'n lieke, 'n melodieke, waarin die taol dan wordt geeerd

Die 'k van ons moeder heb geleerd

Es ge in die taol vuult trille iet van oewen eigen aord  
Kan-de host nie anders wille dan zo – iet blijft bewaord  
Daorum blijf ik gèèr nog zinge, buurte in vertrouwden trant  
Over mense over dinge van ons eige Brabants land.

Speule trekzak en gitaore simp`le accoorde, rijg ik darop ôn mekaore simp`le woorde

Groeit er 'n lieke, `n melodieke, waarin die taol dan wordt geeerd

Die 'k van ons moeder heb geleerd

En in dè lieke, dè melodieke komt we vorgoewd vort leek vurbij

Dan gôndeweg wir dichterbij.