

Hulp van Boven

Tekst: Thieu Sijbers

Muziek: Thieu Sijbers

D'n Himmel waar in vruger tij 'n zaak gezond en sterruk, de heilige ginge op kerwei ha'n aalt opneid wir werruk

Sint Petrus ha 'n machtige rij geschoolde vaklui lope die gonge vur gin vraog opzij en de zaak blif altijd ope

Ze hiele pront, elk etmaal rond de wirreld in de gaote en vloge out op stel en sprong naor wie mi trubbels
zaote

Bij donder bliksem riep men aon d'n heilige Donatus die liet elk onweer over gaon en dè zo mer hillemaal
graotis

Werd mi 'n zeer gezicht gevraagd um tandpijn te verlichte, waor 't Plonia de kuise maoogd die won'dre kos
verrichte

Antonius de grote man in Padua geborre die riep-te vol vertrouwe aon es gè we waard verlorre

D'r mi 'n schon Latijns gezang 't Hubertus brood te wijje, konde daor grif 'n hil jaor lang hondsdolheid mî
bestrije

Twee karse kruislings onder oew kin dè waor d'n Blasisus zege en denk daorover nie te min 't hiel de kilpijn
tege

Ge moest naor Sint Cornelis gaon op vastgestelde daoge, daor stakte dan 'n kerkske aon um stuipe te verjaoge

Judas Thaddeus zû vandaag over z'n toere raoke want hum wier aalt um raad gevraagd in hopeloze zaoke

Jao zonder telefoon of brief en zonder formuliere

Waor toen vur elk ongerief 'nne heilige te versiere.