

Hoeveul Kersmisse nog ?

Tekst: Thieu Sijbers

Muziek: Thieu Sijbers

Dor zen al we eeuwe al hinne gegôn, dè -t- ie gins in 'nne stal werd geborre
Mer z'n bodschap van vrede ôn de mense gedôn reikt over geslachte en jaore
We hope opnijt naw bè 't kribke we stôn 't gelui in de kerstnaacht wir heure
Dè ins elke klok volop vrede mag slôn, dè 't wonder ver goewd mag gebeure

In liekes verhaole geslacht op geslacht, vol hoop en verwondering geschrivve
Is de komst van 't kiendje al eeuwe verwacht in wèzemî vrede verwivve
't Is daarom dè Kersmis ons allemol raokt, nie genug kan de vrede geprizze
Mer zo- es die vandaag mî geweld wordt bewaakt, lî wijd van de weg toen gewizze

De rije raketten gericht op mekaar, die kanne de vrede nie gève
Wor blijft 't goedwillend, verlossend gebaor um menselijk saome te lève
'n Wirreld rondum zonder angste en pijn, waarin wir we wemte mag straole
Hoeveul Kersmisse zalle 'r noddig nog zijn vur z'n bodschap me zo zal vertaole