

## Fanfare Nèijnzel 40 jaor

Tekst: Thieu Sijbers

Muziek: wijze: Marina, Marina

**In Nèijnzel, in Nèijnzel, in Nèijnzel, daor hangt de muziek in de locht**

**Fanfaore Antonius in Nèijnzel, stikt stevig 't vaon in de locht**

**Ze speule es d'n beste, van d'n uurtste tot de leste**

**In noord, oost, zuid en weste, stao Nèijnzel bovenaon.**

In Nèijnzel werd nou 40 jaor geleje, 'n hermeniej gesticht mî 'n twintig leje  
't Waor g'lijk out 't muzikaolste hout gesneje, 't spul dè raakte gauw al wè op dreef  
Es uurste stap op muzikaole paode, krig Toontje Burgt en Nel, z'n zil'vre gaode  
Daor in de Weieven 'n serenaode, mer 't zaot zo hier en daor wel wè schif.

Thieu Arts waor èèn der grote steunpilaore, die kos mî fel en hoekige gebaore  
De moed en maot dik schielijk bewaore es 't marske dreigde mis of mank te gaon  
Al gauw is men op 't outerlijk gaon lette, men kocht in Tilburg van die schon gruen pette  
Um op d'n muzikaolen bol te zette en zo dan goewd gemutst op stap te gaon

D'n uurtse grote trip die in de krant mag, gong naor den Bosch toe, naor d'n Boerenlanddag  
Gin wonder dur die pet dè men verband zag, zo tusse muzikant en ollieman  
De keinderziektes waore gauw geleje, nao hil wè bonte weder waardighejen  
Kos men mi goei fesoen naor bove treje, al waor 't dan mî 't vaon nog van d'n Doel

Ge vuult wel aon d'n draod van 't fistelijk lieke, de groei krig op en top weind en wieke  
Want lanzaom groeit ons Nèijnzels hermenieke tot hartverwermend corps van flink formaot  
En nao d'n oorlog is d'n bloei gekomme, men ruurde op concours trots de tromme  
Steeds hogger is ons hermeniej geklomme dur d'artistieke haand van heer van Leest

'nne Mulder, van de Ven, 'nen Broek, 'ne Panke, dè blijft vandaag nie onder stuu of banke

Dè waore in deez' virtig jaor de klanke, die nauw verbonde zijn mî 't fist van naw

Mer Arte mag ik g'rust apart nog noeme, die mag vandaag verdimmes in de bloeme

Die kan 'r trots z'n eige op beroeme, al 40 jaor 'n werkend lid te zijn

We hè'n en dè hoeft ok nie verzwigge, 't lid ok wel 'ns op ons neus gekrigge

Um elk concours opneijt aon kop te ligge, dè mag zo hendig aalt ok wir nie gaon

Pastoor van Gestel is mî trots supporter, dè gift ons goeie moed, want lansaom wordt 'r

D'n afstand naor d'n hogsten top steeds korter, mî welgevulle volgt hij elke stap

Wè kos ons Nèijnzels hart nog meer verwerme, ons dankbaorheid in deze kent gin terme

Heer van de Kamp kwam zellfuf ons bescherme, z'n bruur din in deez' liefde gèère mee

Ok Peer van Oorschot mag ik nie vergète, al jaore aon de lessenaor gezète

Leert hij de jong kornuiten nô 't èète, toe dè ze in grote rije staon

'n Kwarteeuw ruurt Jan Hurks na al de tromme, zû Ant, ge wit oit nooit, 'ns hard gaon gromme

Hij wit 'r aalt wir bovenout te komme, zeg Jan, van deez' plaots af: proficiat

De beste wense die ik tot slot kan gève, is: aon ons hermeniej 'n vruchtbaor lève

Blijf lang nog mî ons lief en leed verwève en vur d'n dieje blijft ons steunfonds borg