

D'n Örganist

Tekst: Thieu Sijbers

Muziek: Thieu Sijbers

Jan en Miek bruid en bruigom zaote plechtig zij aon zij
Onbeweeg'luk vur't altaor op 'nne schonne dag in mei
Dur de hel gekleurde raome van 't kerkske scheen de zon
Speulend mi 'nne schat van tinte, zû riaol es ze mer kon

Mieke 't parmantig bruidje krig 'n kleurke geel es gauwd
En ze zag 'r in de zonlicht starolender es bloesem out
In 'n schon neij pak gestoke breed van schauwers, groot van stuk
Zaat Jan 'm ridderlijk te geure zûwel van trots es van geluk

Rije ranke òrgelpijpe vulle volop hil de kerk
Want d'n òrganist daoraachter is mi hart en ziel aon 't werruk
Hij bestuurt 't machtig urgel mî 'n gevuul dè vuur verraoit
Hij mengt de klanke mi de kleure die de zon naor binne goit

Want hij denkt t'rug aon diejen meijdag vijftig jaor geleje nauw
Waarop ie krig aon 't zelfde altaor, Mieke zaliger es vrouw
Hij spult op 't òrgel van z'n leve vur 't tweetal daor benee
En de Gotische gewelwe, neurieje begripend mee.