

De telling

Tekst: Thieu Sijbers

Kerstverhaal: Thieu Sijbers

Es Sint Jozef, zo te zegge, ha gelèèfd vandaog d'n dag had ie in plats van te gôn reize, umdè-t-ie ôn Maria zag, dè ze host war routgeteld , zeker Betlehem gebeld

Jao, hallo, ge sprekt mî Jozef, Timmerman out Nazareth, 't is wel mî'n gezonde ziekte, mer Maria lî te bed. Ze verwacht korts unne klèène, zodè 'k begriip-te, echt gin kans zie, um nô Betlehem te komme.

Gef mer dur ôn de instantie die de telling hî geplend: we zijn er wel, mer schrijf ons, juist jao, onder de kolom: ABSENT

Mer tweeduuzend jao rgeleje, in Sint Jozef z'nnen tijd, lèvend in bezet gebied van 't Groot Romeinse rijk, toen in 't raom van strenge wette, drukkend woog 't dwingend feit, dè 't 'n keizerluk decreet waar, blif es enige mug'lukheid: d'n ezel zaole en gôn pakke, beginne ôn 'n lange weg, zörge te zijn wor ge verwacht wordt, ok al wit-te heg noch steg.

Vur simpel onbereisde mense 'n bepruuving tot en met, en in dizzen toestand zeker, vur die twee out Nazareth

Ze zijn in Betlehem ôngekomme, 't teer verhaol, ge ken 't al: hoe dor Jezus werd geborre in 'ne kaauwe schaope-stal, dèt-'r herders kwaome kijke en 'n ster er stil blif stôn

Hoe er in de himmelruimte eng'le zonge wonderschôn, hoggezète op kamele, kommend out 'n heel ver land, 't Kiendje alle eer bewizze, de drie kuninge, zwart en blank

We zijn er vol van elke Kerstmis, heure in ons hart 'n stem, die ons oproept mee te viere, 't Vredesfest van Betlehem

Mer 't is nie zat u mens per jaor bè 't kribke wè te drome en dan zinge mi mekaar: van "Vrede op aord" en "Nu sijtwellecome" De vrede en liefde die-t-er sprekt out dî zo groot gebeure, 't hawt vur ons 'n bodschap in die ge 't hel jaor dur moet heure

Vur 't welzijn van deez'mense-wereld telt elken nijen dag opnijt: hoeveel zijn er van goeie wille, vur vrede en mede-mens'lukheid "

Die telling werk'luk durslag-gèvend, vraagt wel dè ge ingeschrivve bent, mî hart en daod, mî hel oew weze, onder de kolom: PRESENT